

Troværdige ord og fjendekærlighed

Nr. 355 - søndag den 23.04.23 - Frank Ahlmann Kristensen



Læs: Matt. 5, 33-48

Om at sværge - Matt 5, 33-37

Et løfte skal ikke efterfølges af en besværgelse – vores ord må være til at stole på. Vi må overholde vores løfter og være mennesker af vores ord.

Vi må være kristne der siger hvad de mener, og mener det de siger 😊

Vores ord må være troværdige og sande - til at stole på...

Der må være kraft og tryghed i vore ord og løfter...

Hvad bliver levende for dig, når du læser disse vers?

Om gengældelse - Matt 5, 38-42

Vores personlige forhold til andre er baseret på kærlighed og ikke "retfærdighed"...Nåden er ikke retfærdig: Jesus introducerer nåden, tilgivelse og kærlighed.

Vi er instrueret i at "stå djævelen imod" - hade det onde

"Vores kamp er ikke mod kød og blod..."

- *ikke mennesker* – derimod "det onde..."

Jesus benægter ikke, at personen er ond, eller det vedkommende gør mod os er ondt, men det Jesus ikke tillader, er gengældelse/hævn

5 Mose 32, 35: **Hævnen og gengældelsen tilhører mig...**

For Gud, er den Gud, som ser! - OVERLAD DIN SAG TIL GUD!

Jesus bruger 4 illustrationer om ikke at yde modstand

Snap-shots fra forskellige livssituationer

1. Ydmyge, spotter, nedgøre os ved et slag med ydersiden af hånden.
2. Trække os (uretfærdigt) i retten
3. Tvinge os til at gøre noget for dem
4. Bede (tigge) os om noget/penge

Når mennesker fornærmer dig, så gengæld ikke med fornærmelse
Gengæld ikke ondt med ondt!

Jesus siger ikke, at vi ikke skal modsætte os ondt eller forsvare sig selv, men at vi ikke skal tage loven i egen hånd og selv søge personlig hævn - som et resultat – **overvinder det onde, med det gode.**

GIVE helt til det ekstreme – krop, tøj, penge og hjælp.

ALT DET som kærligheden kræver

Jesus taler om en styrke vi har (fået), som mennesker der gør dette imod dig ikke har...Det kræver nemlig en utrolig styrke, at handle i kærlighed i disse situationer eller gengælde den der sårer os med det modsatte = kærlighed.

Lad Gud kæmpe din sag! Gud vil kompencere for dig!

Hvad udfordre dig i Jesu ord (Matt 5, 33-48)

Hvordan tolker/læser du Jesu ord (Matt 5, 38-42)

Om fjendekærlighed – Matt 5, 43-48

I Jesu øjne er vores næste, en der kommer på vores vej, som vi er i stand til at vise næstekærlighed, opfylde behov, behov vi kender og er i stand til at hjælpe med...

Vores opgave som disciple er at elske dem, hjælpe dem og bede for dem! Vores fjende vil os ondt – vi søger deres bedste

• **Forbøn for andre – er et udtryk af kærlighed som vi har for andre**

Forbøn forøger også vores kærlighed til dem – det er umuligt at bede for dem uden at elske dem, fatte kærlighed til dem

**Hvad bliver levende for dig, når du læser disse vers?
Er der grænser for vores kærlighed?**

"Kærlighed er det eneste der kan ændre din fjende, til en ven"

- Martin Luther King