

En mand havde to sønner

Nr. 337 - søndag den 08.05.22 / Petra van Zetten

Lukas 15, 11-32

Læg mærke til sætningen "en mand havde to sønner". Læs historien igennem, mens du husker, at begge børn er sønner af den samme far.

Den yngste søn ville gerne være fars barn, fordi han fik en masse godt ud af det. Han interesserede sig for udbyttet. "Far, giv mig..."

Den ældste søn ville også gerne være fars barn, fordi han derved fik sig en vigtig plads i livet. Han ønskede at få fars accept igennem handling. "Far, jeg giver dig..."

Igennem historien møder vi Fars kærlighed til begge sønner. Han giver dem alt hvad han har. Han går dem i møde, uanset om de er hovmodig eller ydmyg, vellykket eller mislykket.

- Tror du, at der findes både yngste og ældste sønner i Guds rige? Kan du beskrive deres karakter? Hvad lægger de vægt på? Hvordan er deres opførsel?
- Hvorfor tror du, at Jesus fortæller denne historie (**læs evt. Luk. 15, 1-3**, for at se sammenhængen)?
- Hvad tiltaler dig ved manden/faderen? Hvad fortæller han dig om Gud som far?

Læs Filipperbrevet 2, 6-11

Jesus er vores fælles storebror.

- Hvad er forskellen på ham, og den storebror, som vi møder i historien?

Læs også **Filipperbrevet 2, 3-5**.

- Hvordan kan vi tage Jesus som forbillede i at være brødre og søstre for hinanden?

Forslag til samtale:

- Hvad er din motivation, når du udfører gode gerninger, beder eller læser i Bibelen? Kan du genkende noget af ældste bror i dig selv?
- Hvordan ser dine bønner ud? Er det "Giv-mig-bønner", er det "Jeg-giver-dig-bønner" eller er det fællesskabet med FADEREN, du søger?
- Kan du genkende den smerte, den ældste søn har, når det, som tilhører ham, bliver taget fra ham? Føler du dig berøvet fra noget, som havde stor værdi for dig? Hvordan bearbejder du dette/har du bearbejdet dette?
- Ser du "de andre i menigheden" som brødre og søstre?
- Har du nogen sinde tænkt på Fadervor som en FÆLLES bøn, som vi beder sammen og for hinanden? Hvilket ansvar giver det os?

“Se,
hvordan
Far
elsker
os!”