

En sund appetit

Nr. 331 - søndag den 30.01.22 – Frank Ahlmann

Som Jesu disciple/efterfølgere er der åndelige discipliner vi må være hengivet til – vi finder dem bl.a. i Matt 6, 1-18

Hvad betyder "Åndelige discipliner" for dig?

Appetit på livet – lyst til noget – alt sammen er givet af Gud.
Gud skabte mennesket med både appetit og længsel
– længsel efter noget – noget der driver os – både positivt og negativt

Læs: Esajas 55, 1-11 ☺

Hvad taler til dig når du læser disse vers?

Vi kan erstattet kilden fra Gud med mange andre ting:

Jer 2,13 ^{HvD.}

Men mit folk har forladt mig, deres mægtige Gud, til fordel for tomme afguder. Hvilken himmelråbende dumhed.
To frygtelige ting har mit folk gjort: De har forladt mig, som er kilden med det friske, livgivende vand, og de har hugget sig vandreservoirer, der er så fulde af revner, at de ikke kan holde vand.

De har erstattet Gud med noget andet...

Hvad kan det andet være?

John 6, 35: Jesus sagde til dem: »**Jeg er livets brød**. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
Det er som om Jesus går rundt på gaderne "Kom til mig"

Hvordan forsøgte kvinden, som Jesus mødte ved Sykars brønd, at slukke sin tørst/dybe længsel?

Amos 8, 11:

Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men **efter at høre Herrens ord**.

Ezekiel 3, 1-3 (HvD):

„Spis nu den her bogrulle,” sagde han, „og forkynd derefter mit ord for Israels folk.” Så åbnede jeg munden, og han puttede bogrullen i munden på mig, idet han tilføjede: „Spis hele bogrullen. **Lad den fuldstændigt fylde dit indre.**” Så spiste jeg den, og den smagte sødt som honning.

Salme 119, 103: **Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.**

FASTE FOR AT BEVARE SULTEN!

Salme 19, 10-11: Herrens ord er rent, det består til evig tid.

Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.

¹¹ De er mere kostbare end guld, end det rene guld i mængde, **de er sødere end honning, end flydende honning.**

Ordsp. 27,7: **Den mætte sparker til honningen,**
men for den sultne er alt bittert sødt.

Hvad skal jeg faste fra, for at bevare/opnå sult efter Guds ord?

Troen kommer af det der høres, og det, der høres, kommer i kraft af **Kristi ord** ^(Rom 10,17)

I Ordet finder vi "løfterne"

Arven – i det nye TESTAMENTE

Jesus tilbageviste Satan/fristeren med ordene "Der står skrevet..."

Filip 4, 19: Så skal da min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til...

Ordsp 8, 32-34 HvD: Hør derfor godt efter, min søn, for du bliver lykkelig ved at følge mit råd. Lyt til mig, så du kan få visdom. Ignorer ikke visdommen, når den siger: **Velsignede er de**, der lytter til mig, de, der venter ved min dør **dag efter dag...**