

Hvad er "liv i overflod?" (2)

Nr. 310 - søndag den 21.03.21 / Dan Ahlmann Kristensen

Joh. 1: 1-5 I begyndelsen var ordet (Jesus).

Johannes så hvad Jesus havde, så jo mere vi ser på Jesus, jo mere kan han gøre for os!

Vi må tage en kvalitets beslutning om at sidde ved Jesu' fødder/hans ord.

Lukas 10: 38-42

Martha var optaget af det praktiske.

Maria valgte den gode del og det skulle ikke tages fra hende.

Maria var total opslugt af Jesu' ord.

Markus 4: 16-17

Ordet på klippegrund - de tager imod med glæde, men de har ikke rod i sig ...

Når der så kommer trængsler eller forfølgelse, skaber det en frustration over, at ordet ikke virker. Frustrationer kommer ikke fra Gud.

Ef. 3: 14-19

Du skal som det første være **rodfæstet og grundfæstet i kærligheden fra Gud, de rødder skal være dybe i dit liv** - derefter kommer din kærlighed til Gud og udfra det udspringer din kærlighed til andre mennesker.

Mark 4: 18 - ... Andre er dem, der bliver sået mellem tidsler.

Det første sted man læser om tidsler er i **1 Mos. 3: 18-19**.

Her læser vi om konsekvensen af, at Adam og Eva faldt i synd.

Tjørn og tidsler skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød.

Presset lå nu på mennesket.

Det de første mennesker havde mistet, var at Gud tog hånd om dem. Bekymring har "en stemme:" Hvad skal **jeg gøre** - ved min økonomi, hus, arbejde, helbred ...

Kan du se, at dit fokus nu er på dig selv?

Matt. 11: 28

Jesus sagde kom til mig, alle I som slider jer trætte og bære tunge byder, og **jeg vil give jer hvile**.

Sal. 103: 3-4

Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme.

Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjerlighed.

Vi kan give "kronen af tjørn og tidsler" til Jesus. Han tog "tjørnekronen" på - dine anstrengelser og bekymringer.

"GOD JORD" KASTER BEKYMRING PÅ HAM, SOM HAR OMSORG FOR OS.

Overflod af Jesu' ord i dit liv, vil give liv i overflod.

TIL SAMTALE:

- Hvad fik du personligt ud af prædikenen?
- Hvad forstår du ved, at vi først og fremmest skal være rodfæstet i Guds kærlighed? (Ef. 3: 14-19)
- Vælger du altid, som Maria, den gode del?
- Er du opmærksom på at Jesus bar din "tjørnekrone"?