

# Vil du vinde din sejrskrans?

Nr. 307 - søndag den 28.02.21 / Dorthe Kristensen

**2 Kor. 13,13:** Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab, være med jer alle.

Ordet "fællesskab" i 2. kor. 13: 13 er det græske ord koinonia, et ord der har mange forskellige betydninger, men en primær betydning er partnerskab.

En anden side af ordet "fællesskab" (koinonia) - er det at være ansvarlig overfor nogen.

Vi har brug for Helligåndens ansvarlige partnerskab, for at vi kan løbe vores løb og vinde sejrskransen.

**1. Kor. 9, 24-27:** Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.

Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædikeret for andre, ikke selv skal blive forkastet.

Ordet "underkastelse" (tvinger den til at lystre) er ordet doulagogeō, en sammensætning af ordet doulos og ago. Ordet doulos er ordet for en slave, og ordet ago er det græske ord, der betyder at føre.

Dette betyder, at Paulus behandlede sit "kød" som sin slave, snarere end at være kødets slave og leve efter sine kødelige lyster (Gal. 5: 19-20). Ved at mestre sin krop og holde den under kontrol, sørgede Paulus også for at han ikke selv blev forkastet.

## 1. Peter 1, 13:

Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares.

Her taler Peter ikke om tøj men han henviser til vores sind/tanker.

Hvis vi ønsker at få succes i vores åndelige liv, må vi håndtere alle de forkerte tanker, der endnu ikke er underlagt Guds ord eller overgivet til Helligåndens kraft. Hvis vi bevidst tillader en forkert tankegang at fortsætte i vores liv, begår vi den samme slags fejl, som den løber gør, der bevidst lader sin beklædningsgenstand hænge ned, så den vikler sig ind i hans ben og forhindrer ham i at løbe sit løb.

**Hebræerne 12, 1:** Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.

Ordene "læg til side" er taget fra det græske ord apotithimi, en sammensætning af ordene apo og tithimi. Apo betyder væk. Ordet tithimi betyder at placere eller lægge noget ned.

Når disse to ord er sammensat sammen, giver det et billede af en person, der lægger noget ned, mens han samtidig skubber det så langt væk at det er uden for rækkevidde.

Synd der "så let omklammer os" - de ord stammer fra det græske ord euperistatos, en sammensætning af tre ord: eu, peri og statos.

Ordet eu betyder normalt godt, men i dette tilfælde betyder det mere noget, der føles godt eller noget, der føles behageligt. Det græske ord peri betyder rundt om eller fuldstændig omringet af. Ordet statos er fra rod-ordet istimi, hvilket betyder at stå.

Det er vigtigt ikke at være i et miljø, der trækker os væk fra Gud.

## FORSLAG TIL SAMTALE:

- Hvad blev levende for dig i søndags?
- Har Helligånden peget på noget i dit liv du skal lægge til side?