

“Omkørsel” (Guds riges værdier 3. del)

Nr. 288 - søndag den 16.8.20 / Kim Veest Madsen

1 mos. 37 + 39 - 50 (Josef)

Vi alle kommer til at oplever og har oplevet omkørsler eller omveje i vores liv. Hvis vi ikke har det i vores åndelige liv, så er det næsten sikkert at vi har det når vi har kørt over længere distancer med GPS sat til en bestemt adresse.

Det samme gælder i vores åndelige liv med Gud. Nogle gange sætter vi målet/adressen for hvor vi skal hen og har Gud ja til at det er den retning som vi skal. Men så kommer der forhindringer og det giver omveje/omkørsler på vores vej mod målet.

Josef havde på samme måde sat et mål for sit liv. Han var ung, selvsikker og havde en position i forhold til sine brødre. Han var speciel i hans fars øjne og fik beviset på sin position gennem den kjortel han fik af Jakob. Alt dette, sammen med de drømme han havde og fortalte gjorde at hans brødre kom til at hade og afsky ham.

De besluttede at slå ham ihjel, men endte med at sælge ham til nogle Ismaelitter som kom forbi på deres vej til Ægypten.

I Ægypten oplevede Josef:

- at blive slave hos Potifar
- At få en position som bestyrer af alt hvad Postifar havde
- At blive begæret af Fru Potifar, og afvise hende hele tiden
- Blive fængslet fordi han holdt fast i ikke at ville føje hende
- Miste alt pga. en løgn
- Få en position i fængslet og styrer det
- Betjene to af Faraos folk, en bager og en mundskænk

- Udlægge deres drømme, som gik i opfyldelse
- Blive glemte igen
- Blive hentet op til Faraos pga. de drømme Faraos havde
- Blive den mægtiges mand i Ægypten under Faraos
- Se sine brødre komme og bøje sig for ham som i drømmen
- Forsone sig med brødrene efter lidt drilleri
- Udvide Guds riges værdier gennem tilgivelse til brødrene

Der hvor Josef kunne have været bitter, fuld af had, vrede og ville have hævn udviste Josef kærlighed til dem som hadede ham og ville slå ham i hjem. Dem som tog alt fra ham og solgte ham.

Værdier han udviste er dem vi finder i:

Matt. 5, 21-26. (Vrede)

Matt. 5, 43-48 (at elske sin fjende)

Til samtale:

Drøft i gruppen de situationer hvor I har oplevet omkørsler i jeres vandring med Gud.

Er der specielle ting Gud ville at du skulle lære ved at skulle tage den omvej eller omkørsel?

Hvad var det som gjorde at Josef ikke ville have hævn eller var vred på sine brødre?

Hvis I ser på hvordan Josefs omkørsel var, hvad han måtte gå igennem, hvordan ville du helt ærligt have reageret ved at skulle gå igennem det samme?

Hvad kan konkluderes når vi læser Matt. 5 og de ting Jesus siger her om Guds riges værdier?

God fornøjelse.