

Guds gaver

Nr. 280 - søndag den 17.05.20 / Frank Ahlmann Kristensen

Guds gaver		
Faderens Motivationsgaver Romerbrevet 12, 6-8	Sønnens Tjenestegaver Efeserbrevet 4, 11	Helligåndens Manifestationsgaver 1 Korintherbrev 12, 8-10
Profetisk (iagttagere) Tjener Underviser Opmuntrere (formanere) Giver Administrator (leder) Barmhjertighed	Apostel Profet Evangelist Hyrde Lærer	Visdomsord Kundskabsord Bedømme ånder Profeti Tungetale Udlægning Tro Mirakler Helbredelse

Faderens motivationsgaver (Romerbrevet 12, 6-8)

"Motivationsgaver" fordi: allerede fra fødslen har alle mennesker fået gaver af Gud, ofte bliver de betegnet som **naturlige anlæg**. Det ligger naturligt til os at virke i. Vi har forskellige nådegaver som Gud giver. Vi kan sagtens have/virke i noget af alle gaverne, men noget ligger bare mere naturligt for os end andet.

Har du en gave? JA! Du er skabt i Guds billede – han giver mennesker gaver! Guds gaver er givet til fællesskabet - ikke for vores egen skyld, **men for at hans kirke kan vokse – dig og mig** 😊

Læs: Romerbrevet 12, 3-8

Når nogle dele i vores krop ikke arbejder sammen/lammes eller "konkurrerer", kalder vi det for et handicap. Hvis delene i kroppen splittes forvolder det smerte og sygdom. Alle gaver virker ud fra samme ånd, **kommer fra samme kilde** – virker for at kroppen kan arbejde sammen, bygges op og opnå mål sammen.

De 7 nådegaver i Romerbrevet 12, 6-8 (HvD)

- **Profetisk gave**, skal bruge den i forhold til den tro, de har fået.
- gaver til at **yde praktisk hjælp**, skal gøre det med tjenersind.
- gaver til at **undervise**, bør tage sig af undervisningen.
- gaver til at **opmuntre andre**, skal gøre dét.
- De, der har en **givertjeneste**, bør give uden bagtanke.
- De, der har en **ledertjeneste**, bør lede med omhu.
- De, der har en **barmhjertighedstjeneste**, bør tjene med glæde.

Kommentarer til nogle af gaverne:

Profetisk gave: Forbederens bedste gaveudrustning er den profetiske. De er i stand til at bede effektivt og lige ind i situationen. Personen kan virkelig være en nøgleperson i en bedegruppe.

Gaven "at opmuntre andre". Der er i den danske oversættelse brugt ordet *formaner*, men da formaning af mange opfattes som noget negativt – noget med irettesættelse, har jeg her valgt at bruge ordet opmuntrer, som også er det, der kommer tættest på grundteksten.

Der menes nemlig en person, som går ved siden af og indgyder mod og opmuntrer til fremgang og vækst.

Gaven "yde praktisk hjælp" / aut. "Tjeneste": Diakon. Her er der ganske klart tale om en diakontjeneste eller **hjælpetjeneste**. Det virker nogle gange som om, han/hun har en indbygget sensor for andres behov.

Givertjenesten - Aut. "den, der **giver**, skal give rundhåndet."

- Generøs – villig til at give af sine ejendele, tid, penge og kærlighed.
- Elsker at give, uden at andre kender til det.
- Glæder sig, når gaven er et svar på andres bøn...

Når vi tjener med de nådegaver Gud har givet os, virker Helligånden / Guds kraft gennem dig/gaven. Ingen gaver er ubetydelige...

Til samtale:

- Hvad taler til dig i Romerbrevet 12, 3-8?
- Oplever du dig selv som en del af "legemet"?
- Hvilke gaver virker naturligt for dig at virke i?
- Føler du at du praktiserer dine gaver til gavn for andre?

- **Bed for hinanden**, om at gaverne må vokse og praktiseres i vores liv