

Vinden og Ordet

Nr. 271 - søndag den 12.01.20 / Kim Veest Madsen

Læs: Prædikeren. 11, 4

Salomon - Det Gamle Testaments viseste mand, den tids Elon Musk, blot klogere fordi han kendte Gud og var velsignet af Gud.

Salomon fortæller, at han har set, at hvis man kigger efter vinden, når man skal høste, får man ikke sået, og hvis man ser efter skyerne får man ikke høstet.

Sagt på en anden måde, hvis du lader omstændigheder, følelser eller tanker være dit fokus, får du ikke gjort det som du havde ville.

Åndeligt set kan man sige, at hvis vi definerer vinden som omstændigheder, tanker og følelser. Så hvis vi lader dem bestemme udfaldet af hvad vi skal, får vi aldrig sået noget!

En tanke kan skabe en dags indhold. Hvis man vågner op og tænker; "åh nej det bliver en af de dage..." Da vil sindet søge at finde bevis for, at det bliver som man har konkluderet inden dagen begynder. Vores sind er sjældent på linje med vores ånd.

Rom. 7, 18-19

Vi har fået Gud ord givet, fået profetier, skriftsteder og andet som bygger på Guds ord. Men vinden (omstændigheder, tanker eller følelser) kan hindre os i at få sået eller høstet

Omstændighedernes forudsigelse kan hindre os - ja, holde os i fangenskab eller i frygt, på trods af at Jesus har vundet frihed til os gennem sin død.

Rom. 8, 38

Vi bør fyre djæveln som vores metrolog, fordi han får os til at fokusere på det forkerte.

Vedr. følelser. Skal man føle det, for at gøre det?

Hvis man altid skal tjekke sine følelser, før man gør det som man bør, vil man finde grunde til ikke at gøre det.

Guds ord siger, at vi skal tilgive vores fjender. Men hvis vi tjekker vores følelser inden vi gør det, vil vi ikke tilgive.

Det samme i et ægteskab:

Efeserne 5, 25

Efeserne 5, 22

Hvis vi som mænd eller som kvinder først skulle tjekke vores følelser eller tanker inden vi gjorde det, er chancen for at vi ikke gør det - stor.

Læs: Matt. 14, 22-31

Jesus havde sagt hvad de skulle. De begyndte at gøre det og fik vinden imod sig. De kæmpede natten igennem og først i 4 vagt kom Jesus til dem.

Jesus havde set deres kamp, men han kom ikke med det samme. Og vinden lagde sig ikke før han steg op i båden.

Til samtale:

Drøft i gruppen om I har haft oplevelser af at Jesus kom sent i jeres øjne, men tids nok alligvel.

Hvad gør I når I har fået Ordet, men det giver modvind?

Hvis vi har fået alle de løfter fra Guds ord som vi har, hvorfor lader vi så vinden have så meget magt i vores liv?

Hvad kan vi gøre for at holde fokus på Ordet, Jesus, løftet, profetien eller skriftstedet vi har fået?