

Vinger som ørne

Noter til Connectgrupper – 25. august – 2 har ordet – Dorthe Kristensen

Esajas 40: 29-31 (Aut. Dronning):

Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.
Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder.
Men de, der **håber på Herren**, får nye kræfter, de får vinger som ørne.
De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.

Esajas 40: 29-31 (Hverdags dansk):

Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke.
Selv unge mænd kan blive udmattede, selv de stærkeste har en grænse.
Men de, der **søger hjælp hos Herren**, får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer.
De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattede.

Fra en andagt:

Når Spurv og måge, lærke og due er blevet trætte af at flyve, har ørnen kræfter i behold.
Ørnen er den stærkeste af alle fugle.

Ingen fugl klarer sig så godt i storm som ørnen. Når stormen kaster andre fugle til jorden, **da stiller ørnen sine vinger sådan, at stormen kun løfter den opad mod Himmelen**. Højere og højere lader den sig bære af stormen, indtil den når de luftlag, hvor stilheden råder.

Vingerne bliver sat rigtigt så ørnen kommer ud af stormen

Vi læser om storm/angreb i det nye testamente i bl.a.:

I Efeserbrevet 6: 11 (Aut. Dronning)

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens **sniglob**.
Ifør jer hele Guds fulde rustning, så I kan forsvare jer mod Satans **lumske angreb** (hverdags dansk)

I Efeserbrevet 6: 16

Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle **den ondes brændende pile**.

I Johannes 10: 10

Tyven kommer kun for at **stjæle og slagte og ødelægge**.
Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. (står meget ens i de to oversættelser)

De pile/sniglob/angreb er f.eks.

Angreb på dit ægteskabet

Arbejdskammerater/skolekammerater/venner i kirken - man ikke fungerer sammen med

Man bliver misforstået

Angreb på din økonomi

Sorgfulde oplevelser

Hvis vi begynder at frygte

Sygdom

Bekymring

Stress/karriere pres/uddannelses pres

Vi tynges nedad ved at

bebrejde Gud,

andre mennesker,

bebrejde dig selv,

kun se på stormen og snakke om den uden at se Guds løsning

tænke negative tanker om den situation vi er i

Vi må lære at stille vingerne - søge kraft og styrke

Takke Gud - ordet tak (Todar) på Hebræisk er det sammen ord som at kaste et spyd, derfor står der rigtig mange steder i biblen, at vi skal sige tak - for så kastet vores ord/tak mod djævelen så han flygter fra os.

Fil 4: 6

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og **påkaldelse med tak.**

Ef 5: 20

og sig altid Gud Fader **tak for alt** i vor Herre Jesu Kristi navn.

At læse i biblen - grunde på/tænke over det vi læser.

Bede om at ordet må blive åbenbaret for os - så vi forstår det - så det giver os kraft og styrke.

Ef 6: 10-18

Vi har Guds fulde rustning - vi kan bede i tunger - for Helligånden ved, hvad vi har brug for

Jeg har, for ikke så lang tid siden, været ude for en ubehagelig oplevelse - jeg begyndte først at sige: Jesus hjælp og åh nej hvad skal jeg gøre? Det hjalp mig ikke - men da jeg begyndte at takke Gud for hans magt hans storhed, hans kærlighed og trofasthed - kunne jeg mærke, at kraften og styrken kom (vinger som ørnen) men jeg måtte gøre det flere gange, hvor negative følelser og mismodige tanker pressede sig på (gloende pile, storm vejr, stjæle min glæde og fred).

Når vi bliver fyldt med kraft og styrke - så bliver vi også fyldt med:

Glæde

Optimisme

Kærlighed

Fred

Det er som at svæve i vinden ...

Måske er du i en storm lige nu - eller sidder du på klippen fordi du blev skadet i en storm?