

Fuldfør løbet og bevar troen

Nr. 249 - søndag den 17.03.19 / Frank Ahlmann Kristensen

2 Tim 4, 7: Jeg har stridt den gode strid, **fuldført løbet og bevaret troen.**

Fra den dag vi tog imod Jesus, blev vi et mål for djævelen, der ikke ønsker at vi **fuldfører stærkt**, men slutter efter kort tid, slutter dårligt eller lige og lige klarer det. Løbet og troen hænger sammen...

Vi kan lære noget af dem som fuldførte deres løb og bevarede troen og vi kan også lære noget af dem, som ikke gjorde det

Læs: Hebr 12, 1-3

• **vi må frigøre os for enhver byrde og for synden, som omklammer os**
- Vi kan være lænket til vores fortid - Jesus DØDE for din FORTID

1 Joh 1, 9 / **Salme 103, 8-13** / Hebr. 10,17

"Han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Han husker ikke længere på vores synd..."

Det handler ikke om hvor hurtig du starter, men om at fuldføre
- at være udholdende. Et LANGT løb der kræver udholdenhed

Uzzija - 2 Krønikebog 26

Drømmestart på sit løb. Regerer i 52 år ud fra Jerusalem. Utrolig succesfuld -
vers 15: "Hans ry nåede viden om, for på underfuld måde blev han hjulpet, så han fik stor magt...". *Man kunne spørge: - er der noget den mand ikke kan?*

EN NØGLE TIL HVORFOR? Vers 5:

Så længe Zekarja levede, som havde lært ham guds frygt, søgte han Gud, og så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig.

Zekarja: engelsk: "who had understanding in the visions of God"
En åndelig rådgiver der havde åndelig indsigt og åbenbaring

Gudsfrygt: respekt for Gud. Gud er størst – Gud er først – Gud skal have æren. Det er Guds skaberen der giver dig al din succes

1 Krøn 16,10-12 + Salme 105,3-5:

Fryd jer over hans hellige navn, **de, der søger Herren**, skal glæde sig.

Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!

Husk de undere, han gjorde, husk hans tegn og de bud, han gav,

• **og så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig.**

Fjendens strategi, er oftest et **langsomt bedrag** – noget der vil **distrahere os**
Og føre os længere og længere væk fra Guds nærvær – så vi ikke længere søger ham. **Uzzija: hans magt fik magten over ham...**

vers 16: **Men da han havde fået magt, blev han så hovmodig, at det førte til fordærv.** (Det ene leder til det andet)

Hovmodig: Overlegen og nedladende opførsel - indbildsk - arrogant

Læs: Filip 2, 3

"Uzzija blev rasende..."

For at fuldføre stærkt – søg ydmyghed i stedet for succes!

For at vinde en krig må der udkæmpes mange slag
Du vil tabe mange. Men bare du VINDER KRIGEN

De tolv spejdere– 4 Mose 13

De var alle **UDVALGTE LEDERE** (høvdinge) fra hver stamme

Josva og Kaleb opmuntrede dem til at fortsætte løbet. De glemte alt det Gud havde gjort for dem – de holdt ikke længere ham for øje!

Tragisk: en hel generation fuldførte ikke deres løb
– HAN VIL føre os ind i det land og give os det

Forslag til samtale:

- Hvad blev levende for dig i søndags?
- Hvad kan vi lære fra Uzzija's eksempel - 2 Krønikebog 26?
- Hvad betød Zekarja for Uzzija's løb?
- Er der en "Zekarja" – mennesker der taler ind i dit liv.
Nogen du står til regnskab over for, nogen der kender dig?
- Hvad skal der til for at fuldføre stærkt?
- Hvad kan hindre dig i at fuldføre dit løb?