



Jesus, min Herre - KONGE!

Nr. 240 - søndag den 28.10.18 / Frank Ahlmann Kristensen

Citat sidste søndag: Gud kan kun give dig det, der bliver åbenbaret for dig

Ex. 2 Kongebog kap 18-19: Hizkija og Assyrerkongen Sankerib (datidens supermagt) **Hizkija forstod at Gud var Herre** (YAHVEH eller YEHOVAH)

Vores lovsang og meget andet i vores kristenliv vil blive anderledes, når vi forstår hvor hellig og mægtig han er!

Jesus som Herre

Mange har bedt Jesus være deres frelser – men ikke deres Herre!

Læs: Rom 10,9-10

”Kurios” **Koo-ree-os** = Herre. (Græsk: herre/mester, chef, ejer, hersker)

Hemmeligheden/sandheden / kraften ved at gøre ham til Herre!

Tillade ham at være Herre – som Paulus tillod det!

Noget sker når vi gør det – og noget udebliver når vi ikke gør det!

Flere eksempler på Jesus som herre i NT

Matt 6, 24 / Filip 2, 10-11 / Rom 6, 11 HVD / **Rom 6,14**

Tilbed Herren / tilbed Kongen

Din deltagelse er VIGTIG! Når vi kommer til GUDSTJENESTE – så har vi alle sammen en lovsang fra vore hjerter - en taksigelse / tilbedelse

TILBEDELSE er meget mere end en SANG – hjertes indstilling...

Hebraiske ord for tilbedelse: “**Shacah**” at ligge sig fladt ned,

At bøje sig ned i lydige ærbødighed (ære)

Det er noget man gør for en konge

1) Tilbedelse er en respons

Tilbedelse er et resultat af åbenbaring

Du kan ikke tilbede Gud mere end den åbenbaring du har af ham

Tilbedelse er skabningens naturlige respons til dens skaber

Skabningen der forstår hvad skaberen gjorde, hvem skaberen er!

Kol 1,15-18

2) Fællesskab / relation

Du kan kun tilbede Gud/kongen, i det omfang, at du kender ham

- ellers bruger/udtrykker du en andens erfaring/kendskab til Gud

Tilbedelse, er altid et udtryk for relation...

3) Anerkende den han er

Vi lever i en verden hvor denne verdens Gud - denne verdens fyrste, er en

falden engel der nægtede at anerkende Gud som den HAN ER

ville ikke tilbede Herren alene - men ville selv tilbedes.

Med andre ord – så er Guds rige – “det omvendte rige” - det sted, hvor tilbedelse finder sted

Vi tilbeder alle noget – spørgsmålet er bare; hvad?

Lovsang er at behandle Gud som den, HAN ER!

Når vi behandler ham som den, han er, så giver vi ham plads til at demonstrere den, han er!

Lovsang beskriver Gud: Ex. Paulus og Silas sang LOVSANGE og BAD – deres situation forandredes

Tilbedelse er en overgivelse til Gud – ex. udtryk: en kærlighedssang

Forslag til samtale :

- Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
- Hvad betyder det, at Jesus er din Herre (Kurios)?
- Er der områder hvor du synes det er svært at gøre Jesus til Herre?
- Hvad sker der, når vi gør Jesus til vores Herre?
- Hvordan opfatter du ”tilbedelse” – hvad betyder det for dig?
- Lad os tilbede Herren sammen... ☺