



Forældreløs eller en del af familien

Nr. 230 - søndag den 29.04.18 / Ian Banner

Før du ved hvem du er, må du vide hvem's du er...

Før du kan blive en søn må du vide hvem din far er!

Læs: Joh 14,18

"Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer..."

Eng. Jeg vil ikke efterlade jer uden støtte/trøst (comfort)

Han taler til nogle som er forældrelose, der endnu ikke kender Faderen

Meget i verden er organiseret for forældrelose og ikke for sønner
Satan ønskede ikke Faderen - han ønskede at være forældreløs - uden fader

Ef. 2, 1-2

Jesu mission var at dø for alle syndere, men også at vise os Faderen

Luk 15 - lignelsen om den fortabte søn

Jesus i Fadervor - Han sagde ikke MIN Fader men **VORES Fader**

Guds rige er en familie!

Vi ønsker ikke at leve i et børnehjem, men i en familie
Guds Rige er en familie - Guds familie...

Når man bor på et børnehjem lærer du nogle specielle ting:
tag af dig selv - sørg for dig selv - mig selv, mig selv...

Problemet - vi bringer børnehjemmet ind i kirken

Forløst FRA at være forældrelose

Frugt i vores liv - rådden frugt i en kurv må fjernes
ellers har det indvirkning på resten af kurven

Forældreloses adfærd:

Overkritisk - altid kritisk over for alting - det eneste du kan, er at kritisere men ikke finde løsninger - du bringer denne frugt ind i kirken

Konkurrence - Guds rige er en familie
Du glædes over dine brødre og søstres fremgang

Vredesudbrud - vreden der kommer indefra.
Ligeså hurtig jeg kan, må jeg omvende mig

Bitter omkring tingene

Isolation - du vil mest af alt gøre tingene selv
Forældreløs ånd - bruger masser af kristent sprog for at skjule det
f.eks.: "Gud har talt til mig..."

Stræbe efter at gøre indtryk - pral med mere...

Står imod al from for autoritet

De er ikke vant til en far der tager sig af dem på en kærlig måde
Forældrelose løber væk fra autoritet

Folk der er såret sårer andre mennesker - sårede sårer andre.
Eva delte æblet med Adam - dele skylden, dele skammen

Hævngerrige

Du er såret - men du er gået langt videre, end "et øje for et øje..."

Forslag til samtale:

Hvad blev "levende" for dig i søndags?

Hvad er det Jesus siger i Joh. 14,18?

Er der noget i den "forældreloses adfærd" du kan genkende?

Husk! Tilmelding til MBI i Thisted ☺ (evt. spørgsmål til Frank)

Sæt kryds i kalenderen: **Lovsangsaften – fredag den 25. maj**