



Sidde, Vandre, Stå

Nr. 228 - søndag den 15.04.18 / Frank Ahlmann Kristensen

Sidde - Efeserbrevet kapitel 1-3

Doktriner omkring vores position i Kristus

Vi må først **VÆRE** for at kunne **GØRE**

Kristendom begynder med et stort GJORT og ikke et "GØRE"

Læs: Ef. 2, 6

Vi bliver allerførst indbudt til at "sætte os ned/hvile" og glæde os over alt det, Gud **har** gjort for os. Det hviler ikke på hvad vi selv gør, men på hvad en anden (Jesus) har gjort for os...

Jeg er retfærdiggjort - som om jeg aldrig har syndet (2 Kor 5, 21)

Guds retfærdighed, er ikke det han holder imod os, men det som han deler med os.... - Martin Luther

Gud har ikke placeret os her for at vi først og fremmest skal arbejde for ham. Hans primære mål er at skabe en sult i os efter Ham selv. Når alt kommer til alt, er det netop det der udruster os til at arbejde for ham - Watchman Nee

Lad os bruge arven (Rom 8,17) **"Guds nåde, er alt hvad jeg behøver, så jeg kan gøre, alt det han ønsker jeg skal gøre!"**

Nåden sætter os i stand til at gøre langt ud over hvad vi formår i os selv!

Ef 2, 10 / Joh. 14, 12

Vandre - Efeserbrevet kapitel 4-6

Vores liv i verden - praktisk livsstil - vi kan leve et sådant liv her på jorden

Læs: Ef. 5,1-2

Den bedste form for evangelisation - er ikke kun med ord, men vores liv
Hvis vores overbevisninger og læresætninger ikke er fulgt op med sandhed og Kristen livsstil - er der noget galt!

Paulus: **Hans ydre liv var et resultat af Guds indre værk i ham**

At vandre er at komme fremad - vokse og modnes

Ef. 4, 7 (Hv.DK) "Kristus har delt ud af sine åndelige gaver til os..."

Stå - Efeserbrevet kapitel 6,10-24

Vores Holding og attitude over for vores fjende

Ef 6, 10-18: **Så stå da fast**

Ifør Jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand – "Forsvarsvåben"

Vi kæmper ud fra en sejr, der allerede er vundet. Den er i hans besiddelse / vores - vi må holde den - Han HAR besejret fjenden!

Satans strategi er ikke i første omgang at få os til at synde. Han koncentrerer sig om at lokke os ud af den fuldstændige sejrs område - og derpå kan han let fælde os. Han angriber vores stilling i Kristus - gennem vores forstand, følelser – at få os ud af ånden. På hvert et punkt, er der en hjelm, et skjold, en brynje, sko, sværd osv. - ALT hvad vi behøver for at være en OVERVINDER

BED og brug ORDET

Prise ham fordi HAN ER SEJRHERREN
Bøn og fællesskab - Matt 18, 19-20

Brug navnet - Alt hvad vi gør, må vi gøre i Jesu Navn - (i hans vilje)

Vi må og kan ikke undlade nogle af disse tre: **Sidde, vandre og stå**

Forslag til samtale :

Hvad blev "levende"/til en åbenbaring for dig i Efeserbrevet?

Sidde: Hvad betyder Efeserbrevet 2, 6?

Prøv at find nogle praktiske sider omkring det at "vandre" Ef. kap. 4+5

Stå: Hvordan kan vi stå fast i henhold til Efeserbrevet 6, 10-19

Forslag til bøn :

Bed om muligheder og "åbne døre" til at sprede evangeliet

Bed evt. ud fra Efeserbrevet 2, 17-23 eller 3,14-21