



NOTER TIL CELLEGRUPPER

KIRKECENTER LIVETS KILDE

Lyt til online-prædiken: www.kirkecenter.nu

Et helt nyt menneske (1)

Nr. 227 - søndag den 11.03.2018 / Frank Ahlmann Kristensen

”Husets” tilstand og fremtid afhænger af fundamentet.

Jesus: byg dit hus på klippen - mit ORD - høre og GØRE!

For at kunne gøre det, må vi forstå det - vigtige doktriner

Doktrin (grundlæggende) lære - ligger til grund for hvordan nogen bør handle eller noget bør være; jævnfør læresætning

Doktriner af liv som vi må tilegne os - tilegne sig det som allerede er dig givet.

Faderen har gennem Jesus, én gang for alle **genoprettet** det ”tabte billede” Han ønsker en familie. **Ef. 2, 8: ”For af den nåde er I frelst ved tro”.**

Jesus blev menneskesøn, for at vi kan blive Guds sønner og døtre.

Jesus var uden synd - den som er uden synd har adgang til Faderen, har fællesskab med Faderen. Over den person, er der en ”åben himmel” Faderen til Jesus: ”Dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag”

I frelsens forskellige udtryk, er der noget der går igen og er kendetegnende:

Der finder en udveksling sted! Vi bytter plads med HAM, ved at tage imod alt det som han har tilvejebragt, i TRO.



Tilgivelse for synder

- livgivne doktriner

Vi giver Jesus al vores synd. Han giver os hans fuldkomne tilstand ind for loven - hans Hellighed. Per definition er jeg ikke længere en synder. Men jeg kan falde i synd, gøre fejltagelser. Men hans blod rensner mig fra al synd.

Læs: Ef 1,7: I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.

- Jesu blod giver mig fred med Gud og rensner mig for al synd

Læs: Esaj 44, 22+24



Født på ny

- livgivne doktriner

Læs: Johannesevangeliet 3, 1-21

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv (Hverdagsdansk)

»Født på ny« eller »født en gang til«. **Der er tale om en helt ny begyndelse og et helt nyt liv, som Gud skaber ved sin Ånd.**

Joh. 3 vers 5: Den græske tekst her siger egentlig »ud af vand«. Det er sandsynligvis en henvisning til fostervandet og dermed til den almindelige, fysiske fødsel i modsætning til den åndelige fødsel. Nikodemus havde misforstået Jesus, fordi han tænkte på en fysisk fødsel, mens Jesus talte om en åndelig fødsel.

”Det kan ej forklares, det kan kun erfares ☺”



Ny natur/ny identitet

- livgivne doktriner

Læs: Gal 2, 19- 21 / 2 Kor 5, 17-18

Regne os selv for døde fra ”det gamle menneske” / ”kødet”. Vi var selv tilstede ved vores dåb - døde med Kristus / opstod med Kristus. Et kraftfuldt billede på en åndelig virkelighed. Der fandt en udveksling sted...

Til samtale :

Hvad blev ”levende” for dig i søndags?

Hvad betyder ”Frelsen”?

Hvad betyder det at være født på ny? (Joh 3, 1-21)

Hvilke udvekslinger finder sted i det Jesus har tilvejebragt for os?

Gal 2, 19- 21 / 2 Kor 5, 17-18: Hvad betyder det for os?

Hvordan er du bevidst omkring det ”gamle menneske” og det ”nye menneske”?

Hvordan kan vi sætte fokus på det ”nye menneske”?