



Kraften i lovsang og tilbedelse

Nr. 216 - 08.10.2017 / Frank Ahlmann Kristensen

Bøn og lovsang overlapper ofte hinanden. Med vores ord, bønner, indstilling og alt hvad vi er; **ANERKENDER vi Guds STORHED.**

Vi flytter vores fokus fra os selv/det jordiske, til det der er i himlene.

Vi forventer også, at Gud handler, når vi gør det.

Forskellige måder at tilbede og lovsynge

Læs: Salme 95, 1-7

Han kommer ikke til os midt i passivitet eller ligegyldighed. Men, den der søger ham af hele sit hjerte vil finde ham - helhjertet og udholdende.

Lovsang er, at behandle Gud som den, han er!

Når vi behandler ham som den, han er, så giver vi ham plads til at demonstrere den, han er! - Peter Tinggaard

Hvis dronningen kom, så ville der være en særlig **respekt, ære og værdighed** til stede. Jesus er kongernes kong! Vi må behandle ham med den respekt, ærefrygt og den tilbedelse der tilkommer ham.

Læs: Åb. 4, 8b / Esaj. 6, 3-4

Ordet "Hellig" - kadosh på hebraisk og hagios på græsk, betyder bl.a.: "Sat til side, adskilt fra, **i sin egen kategori...**"

Dybest set, det som englenerne synger er: **Gud du er i din egen kategori**
Du er adskilt fra os, du er noget helt særligt, noget andet end os.

En tilbedelse der siger:

DU ER SKABEREN - vi er skabningen...

DU ER UBEGRÆNSET i storhed - vi er begrænset...

DU ER STOR (større end alle omstændigheder) - vi er små, og vore omstændigheder er mindre end din storhed...

Denne tilbedelse vil fortsætte i al evighed

Englene går fra åbenbaring til ny og større åbenbaring

(Vi troede du var stor, men du er endnu større)

Dette hjerteslag/puls i himlen - hvor Gud er ubegrænset, ubegrænset...og så kommer der en ny åbenbaring af hans storhed...der fortsætter og fortsætter.

Vores opfattelse af Gud bliver større og større, når vi tilbeder ham.

Gud længes efter sit folk - sin kirke, der behandler ham som den han er, så han kan komme nær og vise os hvem HAN ER!

**Tilbedelse og taksigelse over hans frelse
Hvad han har gjort for os og GIVET os!**

Lovsang er ikke kun, når det føles godt eller let.

Helbredelsen af de 10 spedalske - Luk 17, 11-19

Vers 15 Han priste Gud med høj røst

Vers 16: kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham

Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«

Fra frastand til nærvær og frelse

Læs: Hebr 13, 15 (Hverdagsdansk)

ApG. 16, 16-34 Paulus og Silas i fængsel

²⁵ Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. ²⁶ Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af. ...og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud.

Når vi behandler Gud som den, han er, så giver vi ham plads til at komme og demonstrere hvem, han er!

Som du tilbeder Gud – sådan vil han åbenbare sig for dig.

Tilbedelse er ikke en del af dit liv. Den er dit liv

Til samtale:

1. Hvad blev levende for dig i søndags?
2. Hvad er lovsang og tilbedelse og hvad betyder det for dig?
3. Hvordan kan lovsang og tilbedelse blive en livsstil for os?
4. Hvad kan vi lære af historien med Paulus og Silas (ApG 16,16-34)?
5. Lad os praktisere det vi har talt om ☺



at tjekke: "NYT fra kirken"

på www.kirkecenter.nu